

# MÜLLERTHAL IN GROOT-HERTOGDOM LUXEMBURG IS

Het Müllerthal wordt terecht als Luxemburgs Klein-Zwitserland bestempeld. Paradijselijke natuur, robuuste burchten en romantische kastelen, gezellige stadjes en een smakelijke keuken: het zijn maar enkele troeven die ons kleinste buurland kan uitspelen. Wandelaars, natuurliefhebbers en rustzoekers: Härzlech Wëllkomm!

GUY MEUS



Kasteel VIANDEN

BERDORF

## KLEINE BUUR, GROOTSE NATUUR

Het Müllerthal (of Mëllerdall in het Luxemburgs) is een behap- en bestaapbaar wandelparadijs in het oosten van het Groothertogdom Luxemburg. Tientallen goed gemarkeerde wandeltrajecten en een trail van 167 km bedienen zowel recreatieve wandelaars als geoevende hikkers op hun wenken. Het golvende landschap doet denken aan Alpenland Zwitserland: rotsplateaus met de allures van een festivalpodium, magistrale uitzichten op velden, weiden en bossen, reusachtige zwerfkeien, bizarre rotsformaties en rotsspletten waar je je pas na intensief *weightwatchen* door kunt wurmen. Duizenden jaren lange erosie door water en wind hebben hier een uniek decor in de zandstenen rotsen geboetseerd. Een beetje stoere bink verschrompelt al vlug tot klein Pierke bij het zien van de Perekop, de Wolfsschlucht of de Grot van de duivel.



**Echternach oogt hier en daar nog middeleeuws door de resten van omwallingen en enge straatjes waar ambachtslui destijds hun handwerk uitoefenden**

### BERDORF: door de Roitsbach-kloof

Een paar kilometer buiten Echternach ligt Berdorf, het hart van de regio Müllerthal-Kleine Schweiz en een goed wandelstartpunt. We rijden door het dorp en bij camping Martbusch stappen enkele vroege vogels net uit hun 'megapod', een houten hut in de vorm van een halve ton. «Geslapen als een marmot», lacht een kampeerder, die van zijn eerste kop dampende koffie slurpt. Bruine infobordjes geven de afstand en bestemming van de wandelingen weer. Wij kiezen voor de makkelijke familierondwandeling B2 en belanden na een korte tocht door een loofbos op een rots voor het Roitsbachmassief. Bij het massief gaan drie wandelwegen uit elkaar en wij volgen de route rechts langs de voet van de rots. Via de zijpaden kun je door deze mysterieuze 'Roitsbachschluff' rondzwerven en je fantasie de vrije loop laten. Van hier is er een doorsteek naar de *Räuberhöhle*, genoemd naar de grot waar struikrovers lang voor de bankencrisis hun buit kwamen deponeren. Dool ook even door de Totenkammer en denk er het pezige lichaam bij van een 'homo luxemburgensis' die hier zijn tocht naar de eeuwige jachtvelden begon.



BERDORF: Martbusch

Een gezellige ontmoeting met de duivel hebben we op het *Teufelsinsel* (eiland van de duivel), een plateau vol patronen en tekeningen van de duivel die bij volle maan zijn heksenbrouwsels kwam drinken en met zijn 'moer' rondedansjes maakte. Net voor je bij de Herold komt, een rotswand met honingraatmotieven, komen de zijpaden en het hoofdpad weer samen. Het pad kruist nu een oude Romeinse heirbaan en leidt



ECHTERNACH

naar de klimtuin *Wanterbach* met de *Sieben-schluff*: een labyrint met zeven doorgangen tussen de rotsen. Alleen wie niet kan tellen slaagt erin hier verloren te lopen, want de passages zijn mooi genummerd. Verder gaat het naar *Caselt*, waar ooit een vluchtburcht (*castellum*) heeft gestaan. De B2 loopt dan het bos uit en langs een zandweggetje ben je zo weer bij recreatie domein *Martbusch*, waar je de toeristische dienst vindt.

### ECHTERNACH: oudste stadje van Luxemburg

De basiliek van Echternach oogt buitenproportioneel groot voor het handvol inwoners dat het centrum-

stadje telt, iets wat op het conto van de heilige Willibrord te schrijven is. De Angelsaksische missionaris die in de 8ste eeuw de kerstening op gang trok in onze streken, verzeilde na omzwervingen in Friesland, Utrecht en Brabant in Echternach. Daar bracht hij door het genezen van epilepsiepatiënten een bedevaartsstroom op gang die de bouw van de gigantische basiliek rechtvaardigde. Ook de jaarlijkse 'Springprocessie' na Pinksteren, waarbij deelnemers een wat vreemde choreografie met twee stappen vooruit en één stap achteruit uitvoeren in de straten, ontstond nadat hij hier mirakels verrichtte. In de crypte kun je het sierlijke zilveren schrijn van bisschop Willibrord gaan bekijken. Echternach oogt hier en daar nog middeleeuws door de resten van omwallingen en enge straatjes waar ambachtslui destijds hun handwerk uitoefenden. Mooie patriciërs woningen met fraaie gevels en ornamenten dra-

gen bij tot de charme en sfeer. Aan het Justitiekruis op het gezellige marktplein kun je door de hoofdstraat naar de oevers van de Sûre (Sauer) wandelen, waarlangs een mooi wandelpad ligt. Zwem je de rivier over, dan ben je in Duitsland.

### VIANDEN: bonkige burcht

Een uurtje noordwestwaarts ligt Vianden in de Luxemburgse Ardennen. Al van ver zie je de monumentale burcht boven het dal van de Our en het stadje zelf uittorenen. Je waant je meteen in de donkere middeleeuwen, de tijd van heldhaftige ridders op zwarte paarden, kwelende troubadours en aanminnige jonkvrouwen met kuisheidsgordels. Met zijn vele poorten, torens en omwallingen — maar vooral zijn strategische ligging op een rots — moet dit machtige complex oninneembaar geweest zijn. De

# MUST VOOR WANDELAARS



## Praktisch

**ERHEEN:** De IC-trein Brussel-Luxemburg rijdt 19 keer per dag rechtstreeks naar Luxemburg-stad in 3.03 uur. Tickets: [www.nmbs-europe.com](http://www.nmbs-europe.com). Met de auto via E411, Brussel-Luxemburg: 220 km; Brussel-Echternach: 240 km

**ETEN EN DRINKEN:**  
**Vianden:** Hotel-Restaurant Victor Hugo (\*\*\*)  
 Rue Victor Hugo 1.  
 Verzorgde keuken, vriendelijke bediening. Reserveren, want kan druk zijn (feesten, groepen) [www.hotelvictorhugo.lu](http://www.hotelvictorhugo.lu)  
**Echternach:** Hostellerie de la Basilique (\*\*\*\*), Place du Marché 7.  
 Uitgebreide kaart, smakelijke gerechten, uitstekende bediening. [www.hotel-basilique.lu](http://www.hotel-basilique.lu)

**OVERNACHTEN:**  
 Echternach: Romantik Hotel Bel-Air, Sport & Wellness (\*\*\*\*), Route de Berdorf 1.  
 Ruime kamers, stijlvol ingericht, bijzonder rustig gelegen met mooie landschapstuin. Topperechten en -wijnen. Ongedwongen sfeer. [www.hotel-belair.lu](http://www.hotel-belair.lu)  
 Info: [www.visitluxembourg.com](http://www.visitluxembourg.com)  
[www.berdorf-tourist.lu](http://www.berdorf-tourist.lu);  
[www.mullerthal.lu](http://www.mullerthal.lu);  
[www.mullerthal-trail.lu](http://www.mullerthal-trail.lu);

klim naar boven vergt gespierde kuit, maar de uitzichten vanop de dakterrassen compenseren de inspanning ruimschoots. De burch van de graven van Vianden, samen met die van Luxemburg ooit de machtige heersers van de streek, is een staaltje van bouwkundig vernuft. Al moet gezegd dat het vervallen bouwwerk sinds 1977 is hersteld in zijn oorspronkelijke staat. Koningsgezinde Nederlanders kleuren meteen oranje van trots als ze merken dat dit kasteel van de late middeleeuwen tot diep in de 19de eeuw aan het huis Oranje-Nassau toebehoorde. Een portretgalerij met de gekroonde hoofden van dit vorstenhuis, met de 'zwijgende' Willem als stamhoofd, herinnert daaraan. Liefhebbers van de cultserie 'Game of Thrones' zullen dan weer bloedstollende beelden op hun netvlies zien verschijnen bij het zien van de vele hellebaarden, steekwapens, maliënkolders en harnassen.



**Duizenden jaren lange erosie door water en wind hebben hier een uniek decor in de zandstenen rotsen geboetseerd. Een beetje stoere bink verschrompelt al vlug tot klein Pierke bij het zien van de Perekop, de Wolfsschlucht of de Grot van de duivel**



## Check-in

### Het laatste reisnieuws

Samenstelling en tekst: Johan Lambrechts

## Zeilcruise langs Indonesië

Star Clippers, dat luxecruises met grote zeilschepen organiseert, breidt zijn aanbod uit. De viermaster Star Clipper, die plaats biedt aan 170 passagiers, vaart tussen mei en oktober vanuit Singapore en Bali langs de Indonesische eilanden. De rederij belooft een introductie tot de cultuur van 'Het Land van Duizend Eilanden' met onder meer een excursie naar de komodovaranen, de grootste hagedissen ter wereld, het vulkanische eiland Pulau Satonda en de boeddhistische tempel Borobudur als hoogtepunten. Star Clippers viert trouwens zijn 25ste verjaardag met een vierde schip: de Flying Clipper. Die vijfmaster, een replica van de France II uit 1911, biedt plaats aan 300 passagiers en heeft drie zwembaden, een watersportplatform en 38 luxesuites. Vanaf eind volgend jaar vaart het schip 's zomers in de Middellandse Zee en 's winters in de Caraïben.

[www.starclippers.com](http://www.starclippers.com)

Vanaf 1.910 euro per persoon voor Indonesiëcruise van 7 nachten op basis van volpension (ook 10, 11 en 14 nachten zijn mogelijk), [www.starclippers.com](http://www.starclippers.com)



## GETEST & GOEDGEKEURD

### Swipen met je handschoenen aan

Je kent het probleem: probeer maar eens bij vriesweer je smartphone te bedienen zonder je handschoenen uit te trekken! Kinderspel met deze stijlvolle zwarte Touchscreen Gloves van Mujjo, met een tweede laag isolerende wol die je gegarandeerd heel warm houdt als de temperatuur onder het vriespunt gaat. Hoe het werkt? Door verzilverde nylonvezels in de stof te weven worden de handschoenen geleidend en daardoor compatibel voor een smartphonescherm. Uniek is wel dat al je vingertoppen en zelfs je handpalm zijn uitgerust om je digitale toestellen te bedienen.

Mujjo Double Layered Touchscreen Gloves, € 34,95, [www.mujjo.com](http://www.mujjo.com)



## Moeiteloos de winteravonden door met Planeet Aarde II

Ook in de ban van de tweede reeks van 'Planeet Earth' op Canvas? In het boek 'Planeet Aarde II' zijn alle hoogtepunten uit de reeks verzameld: van de zwaardkolibrie die met zijn 10 cm lange snavel nectar uit een passiebloem zuigt, tot vechten-de komodovaranen en de eerste sneeuwpanthers die ooit zijn gefilmd. Daarnaast krijg je een massa info over de spectaculairste flora en fauna. De technologie staat niet stil en dat leidt tot visueel verbluffende resultaten. Maar het meest verbazingwekkende blijft nog altijd de ongeloflijke kracht van Moeder Natuur. *Planeet Aarde II - Een nieuwe kijk op de wereld*, € 29,99, Kosmos Uitgevers, [www.kosmosuitgevers.nl](http://www.kosmosuitgevers.nl)



## Hotel met een plus + Hotel Oddsson Reykjavik



## Hostel + hotel in één

**Wat?** Is het een hostel met een hotel-service of een hotel met een typisch hostelsfeertje? De vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden, want Hotel Oddsson in de IJslandse hoofdstad Reykjavik is een wel heel ongewone combinatie tussen een hostel en een designhotel. Backpackers vinden er een comfortabel bed en een gedeelde keuken, terwijl citytrippers kunnen genieten van een verse pasta in het Italiaans restaurant. Maar de grootste bijzonderheid is het decor: je logeert in een oud warehouse waarin tal van industriële elementen bewaard zijn gebleven. Denk aan heel veel beton en baksteen. In de bar en het restaurant hangen de originele pijpleidingen nog steeds aan het plafond. Tegelijk komen in het hele hotel designmeubilair en trendy kleurtjes terug. Ook de logeermogelijkheden zijn heel divers: van een slaapzaal voor maximaal twaalf mensen over een pod voor twee personen met uitzicht, tot een fantastische suite ingericht met kunstwerken. De ge-

wone hotelkamers zijn veeleer aan de kleine kant, maar modern ingericht met onder meer een minibar met IJslands snoepgoed en een authentieke platenspeler (!). Het toetje: in het midden van het Italiaanse restaurant Bazaar bevindt zich een karaokekamer.

**+ DE PLUS?**  
 Op een toplocatie in Reykjavik verblijf je in een erg origineel hotel met voor elk wat wils in huis.

**VOOR WIE?**  
 Rugzaktoeristen, citytrippers en reizigers op zoek naar originaliteit.

**VOOR WIE NIET?**  
 Gezinnen met kleine kinderen.

**WAT KOST HET?**  
 Vanaf 185 euro per nacht in een hotelkamer voor twee personen, ontbijt inbegrepen, [www.oddsson.is](http://www.oddsson.is)